



Sittningsregler

1. När toastmastern talar är man **TYST**.
När toastmastern påkallar uppmärksamhet har man tre ord på sig att avslutapågående samtal. Har man dock halva inne, må man nyttjafem ord för att avsluta konversationen.
2. När man tycker att toastmastern bör ta upp en sång påkallar man dennes uppmärksamhet med: **TEMPO!** Följt av sångnummer.
3. När toastmastern tar upp en sång sjunger man; samma sång som toastmastern!
4. De som ej har medfödd sångröst äga ändå rätt att efter bästa förmåga delta i sången. Alla är dock skyldiga att sjunga hellre än bra.
5. De som känner sig osäkra ifråga om sången borde hålla sig en takt före, så att ingen blir efter när slutet av sången nås.
6. Om man vill sjunga en sång på egen hand må detta endast i undantagsfall göras och i så fall ska det undantagslöst göras under bordet.
7. Intagen föda återtages ej, när maten är slut på din egentallrik, fortsätt på den till höger.
8. Dörrar med höga trösklar kallas fönster, dem går man inte ut genom.
9. Kontrollera att era bordsgrannar ej utnyttjar rusdrycker så de får suddiga ansikten.
10. Under bordet: Håll till höger!
11. Vanlig hyfs förväntas under sittningens gång, toabesök och rökning görs i pausen.



Rindis 1A

Melodi: Nu grönskar det

Kom med, kom med på fest ikväll
här uti vår Rindi borg.
För här finns bara sång och
skratt, ja här finns ingen sorg.

Var glad och sjung nu festen till,
med bågarn fylld av vin,
så drick min vän, drick Rindi till,
och kvällen blir din.

Vi dansar och minglar på
i glada vänners lag.
Så den med trumpen min där
står in under armen tag.

Det skalas friskt och tiden, ja
den verkar stilla stå.
Men när sista klunken ur flaskan
gått är klockan redan två.



1. Du gamla du fria

Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.

Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad du var.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.

2. Punschen kommer

Punschen kommer, punschen kommer
ljuv och sval.
Glaset imma, röster stimma
i vår sal.
Skål för glada minnen!
Skål för varje vår!
Inga sorger finnas mer,
när punsch vi får.

Sången sjunges i armkrok tills dess att du har fått punsch i ditt glas. Första gången gungandes i sidleds. Andra gången gungandes fram och tillbaka, och återstående gånger sittandes och resandes upp.



3. Spritbolaget

(Melodi: Emils snickarvisa)

Till spritbolaget ränner jag
och bankar på dess port.
Jag vill ha nå't som bränner bra
och gör mig sketfull fort.
Expediten sade: Godda',
hur gammal kan min herre va'?
Har du nå't leg, ditt fula drägg?
Kom hit igen när du fått skägg!

Nej, detta var ju inte bra,
jag ska bli full ikväll.
Då plötsligt en idé fick jag:
De har ju sprit på Shell.
Många flaskor stod där på rad,
så nu kan jag bli full och glad.
Den röda drycken åkte ner...
Nu kan jag inte se nå't mer



4. Siffervisan

(Melodi: Ritsch, ratsch)

1, 2, 75, 6, 7, 75, 6, 7, 75, 6, 7

1, 2, 75, 6, 7, 75, 6, 7, 73

107, 103, 102

107, 6, 19, 27

17, 18, 16, 15

13, 19, 14, 17

19, 16, 15, 11

8, 47!

5. Strejk på Pripps

(Melodi: I natt jag drömde)

Inatt jag drömde något som, jag aldrig drömt förut
Jag drömde det var strejk på Pripps och alla ölen var slut.
Jag drömde om en jättesal där ölen stod på rad
Jag drack sådär en femton öl och reste mig och sa:

Armen i vinkel, blicken i skyn.

Så var det menat, whiskey och renat.

Vårt mål: alkohol, för den som tål, SKÅL!

Åh alkohol och människohål de ända hålen jag tål.

Skål!



6. Bamses festvisa

Jag skall phesta, ta det lugnt med spriten,
ha det roligt utan att va' full.
Inte krypa runt med festeliten,
ta det sansat för min egen skull.

Refr:

Först en øl i torra strupen,
efter det så kommer supen,
i med vinet ner med punschen,
sist en groggbuffé

Jag blir skitfull, däckar först av alla,
missar phesten, men vad gör väl de'?
Blandar hejdlöst øl och gammal filmjök,
kastar upp på bordsdamen breve'.

Spyan rinner nerför ylleslipsen,
ravioli torkar i mitt hår.
Vem har lagt mig under matsalsbordet,
vems är gaffeln i mitt högra lår?



7. Bordeaux, Bordeaux

(Melodi: I sommarens soliga dagar)

Jag minns än idag hur min fader
kom hem ifrån staden så glader
och rada upp flaskor i rader
och sade nöjd som så: Bordeaux, Bordeaux!
Han drack ett glas
kom i extas
och sedan blev det stort kalas
och vi små glin
ja vi drack vin
som första klassens fyllesvin
och vi dansade runt där på golvet
och skrek så vi blev blå: Bordeaux, Bordeaux!



8. Feta Fransyskor

(Melodi: Tomtarnas julmarsch)

Feta fransyskor som svettas om fötterna,
de trampar druvor
som sedan ska jäsas till vin.
Transpirationen viktig é,
ty den ge'
fin bouquet.
Vårtor och svampar följer me'
men vad gör väl de'?

För vi vill ha vin,
vill ha vin,
vill ha mera vin,
även om följderna blir
att vi må lida pin.
Flickor: Flaskan och glaset gått i sin.
Pojkar: Hit med vin, mera vin!
Flickor: Tror ni att vi är fyllesvin?
Ja! Fast större!



9. Jag har aldrig vart på snusen

(Melodi: O, hur saligt att få vandra)

Jag har aldrig var't på snusen
aldrig rökad en cigarr, halleluja.
Mina dygder äro tusen,
inga syndiga laster jag har.
Jag har aldrig sett nåt naket
inte ens ett litet nyfött barn.
Mina blickar går mot taket
därmed undgår jag frestarens garn, halleluja.

Halleluja, Halleluja ...

Bacchus spelar på gitarren,
Satan spelar på sitt handklaver
Alla djävlar dansar tango
säg vad kan man väl önska sig mer?
Jo, att alla bäckar vore brännvin,
stadsparksdammen full av bayerskt öl,
konjak i varenda rännsten
och punsch i varendaste pöl!

Och mera öl, och mera öl ...



10. Porthos visa

(Melodi: You can't get a man with a gun)

Jag vill börja gasqua,
var faan är min flaska,
vem i helvete stal min butelj?
Skall törsten mig tvinga
en TT börja svinga.
Nej för fan bara blunda och svälj.
Vilken smörja!
Får man spörja:
Vem för fan tror att jag är en älg?

Till England vi rider
och sedan vad det lider
träffar vi välan på någon pub.
Och där skall vi festa
blott dricka av det bästa,
utav whisky och portvin.
Jag tänker gå hårt in
för att pröva på rubb och stubb.
Rubb och stubb...

11. Denna Thaft

(Melodi: Helan går)

Denna thaft
är den bäthta thaft thythemet haft.
Denna thaft
är den bäthta thaft dom haft.
Och den thom inte har non kraft



han dricka thall av denna thaft.
Denna thaft
till landth, till sjöth, till
havth.



12. Bumbibjörnarnas fyllesång

(Melodi: Bumbibjörnarna)

Hick hurra!
För här kommer fyllebjörnarna
Vinglar fram igenom barerna
Och vi får supa mer

Fyllebjörns spriten den magiska skiten
Och visst blir man full
Om man dricker ut av den.

Ondska och törnar det klarar fylle-björnar,
de kämpar och spriten den segrar igen!

HICK HURRA för här kommer fyllebjörnarna,
Ramlar fram genom barerna
oooo vi får supa mer....
Skål!

hick



13. Jag skall festa

(Melodi: Bamse)

Jag ska festa,
ta det lungt med spriten,
ha det roligt utan att va full.
Inte krypa runt med festeliten,
ta det sansat för min egen skull.

Ref:

Först en öl i torra strupen,
efter det så kommer supen
i med vinet, ner med punchen,
sist en groggbuffé.

Jag är skitfull, däckar först av alla,
missar festen men vad gör väl de´?
Blandar hejdlöst öl och gammal filmjök.
kastar mat på alla som är med.

Ref.

Spyan rinner ner på ylleslipsen,
Raviolin torkar i mitt hår
Vem har lagt mig under matsalsbordet?
Vems är gaffeln i mitt högra lår?

Ref.

14. Avundsjuk visa

(En sockerbagare)



En sockerdrickare finns på kalaset.
Han dricker Champis det lilla aset.
Han dricker Pommac och 7-up
och när jag däckar så får han napp.



15. Vi skålar för våra vänner

(Melodi: Flickan hon går i ringen)

Vi skålar för våra vänner
och dom som vi känner
och dom som vi inte känner
dom skiter vi i!

Vi skiter i våra vänner
och dom som vi känner
och dom som vi inte känner
dom skålar vi för!

16. Lambo

Sätt nu glaset till din mun!
Tjo-fa-de-rittan lambo!
Och drick ur, din fylle-fylle hund
Tjo-fa-de-rittan lambo!
Se, hur dropparna i glaset rinner ner i fylle-aset.
Lambo-Hej! Lambo-Hej!
Tjo-fa-de-rittan lambo!

Jag nu glaset druckit har!
Tjo-fa-de-rittan lambo!
Ej en droppe finnes kvar!
Tjo-fa-de-rittan lambo!
Som bevis jag nu skall vända glaset på dess rätta ända.
Lambo-Hej! Lanbo-Hej!
Tjo-fa-de-rittan lambo!
Ja han kunde konsten att att va en riktig fylle-fylle hund!





17. Tackvisan

Detta det gjorde han/hon/de fan så bra, hej!

En skål uti botten för _____ vi ta.

Hugg i och dra, hej! Hugg i och dra, hej!

En skål uti botten för _____ vi ta.

Och alla så dricker vi nu _____ till

(Och alla så dricker vi nu _____ till)

Och _____ säger inte nej därtill.

För det var i vår ungdomens fagraste vår,
vi drack varandra till och vi sade GUTÅR!